

Interview met....

Hans van den Berg
Oprichter Sparta Genootschap Bollenstreek

DOOR SAM KLOOSTERBOER

Vlak voordat de wegen in ons land grotendeels onbegaanbaar werden door de dikke laag sneeuw, reisde KasteelNieuws af naar Noordwijk voor een interview met Hans van den Berg, oprichter van (en nog steeds de drijvende kracht achter) het Sparta Genootschap Bollenstreek en Ommelanden. Hans, in het dagelijks leven docent op een middelbare school, vertelt op bevlogen wijze over het ontstaan van dit bijzondere Genootschap en zijn verschillende passies.

Sparta, torens en voetbalstadions

Hans heeft de liefde voor Sparta te danken aan zijn vader Henk, die vorig jaar op 91-jarige leeftijd overleed. Hij nam hem op een ijskoude dag in 1972 achter op de brommer mee naar Rotterdam. "Mijn vader was niet zo'n grote voetbalman, maar zijn broer Piet was een Feyenoord-fan. Die had mij een paar jaar eerder meegenomen naar De Kuip en toen kon mijn vader natuurlijk niet achterblijven." Sparta won die wedstrijd met 3-1 van Go Ahead Eagles en sindsdien raakte Hans verknocht aan Sparta, al benadrukt hij meermaals ook wel sympathie te hebben voor de andere Zuid-Hollandse clubs.

Waarom Hans door zijn vader juist naar Sparta werd meegenomen blijft tot op de dag van vandaag een raadsel. Wellicht had het iets te maken met de levenslange passie van Hans voor (kasteel)torens en kerken. Geïnspireerd door de Sint Bartholomeuskerk in zijn geboorteplaats Voorhout, kalkte hij als kind zijn schriften al vol met tekeningen van dit soort indrukwekkende bouwwerken. Tegenwoordig heeft Hans als het ware een eigen toren in Noordwijk. Hij was medeverantwoordelijk voor de heropening van de Oude Jeroenstoren (gebouwd in de 13^e eeuw) voor publiek. Lange tijd was de ingang naar de wenteltrap van deze toren dichtgemetseld, maar na een jarenlange lobby en restauratie op initiatief van Hans is het sinds 2009 weer mogelijk om de 147 treden van de nauwe wenteltrap naar de top te beklimmen. Hans is in bezit van de sleutel en besluit ons ook op deze winderige zaterdagmiddag mee te nemen naar boven, om te genieten van het uitzicht over de Bollenstreek, de regio die officieel loopt vanaf de Oude Rijn ten westen van Leiden tot aan het gebied ten westen van Haarlem. Terwijl de overige aanwezigen nog bijkomen van de klim, hijst

Hans op ceremoniële wijze de Sparta-vlag en zingt hij de Sparta Marsch uit volle borst.

Torens en kerken zijn niet de enige bouwwerken die Hans kunnen bekoren. In de loop der jaren heeft hij alle stadions van betaald voetbalclubs in Nederland bezocht. Zelfs het oude stadion van de voormalige profclub FC Wageningen: de Wageningse Berg. Wel blijkt dat niet iedereen in zijn omgeving deze passie kon waarderen. Een bezoek aan De Langeleegte kostte hem ooit zijn relatie. Het moet destijds een lange terugreis zijn geweest vanuit Veendam naar de Bollenstreek, maar gebleken is dat Hans (inmiddels gelukkig getrouwd) zijn verschillende passies goed kan combineren: "Met het beheer van de toren in Noordwijk en mijn bezoeken aan Het Kasteel komt het nu allemaal samen."





Het Sparta Genootschap Bollenstreek en Ommelanden

Het rood-witte bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dat geldt zeker ook voor Hans. In 2016, op de zaterdag nadat Sparta kampioen was geworden tegen Jong Ajax, richtte hij samen met een paar anderen in een kroegje het genootschap op. "De meeste mooie ideeën ontstaan immers in de kroeg", vertelt Hans. "We hebben toen een receptie georganiseerd, om het kampioenschap te vieren met alle Spartanen in de Bollenstreek. Daar hebben we ook voor het eerst de Sparta-vlag gehesen in de toren. Sindsdien bezoeken



we regelmatig wedstrijden met een groep. Zo hebben we vlak voor Corona Sparta-Groningen bezocht met 120 man. Een beroerde wedstrijd die we verloren met 1-2, maar het was ontzettend gezellig!

Die mensen hebben heus niet allemaal Sparta als eerste club, maar je komt zelden iemand tegen die een hekel heeft aan Sparta. Binnen deze regio is er natuurlijk geen profclub en Sparta blijkt gewoon ontzettend populair te zijn, mede door het Genootschap. Van een buurman wist ik lange tijd niet eens dat hij ook Spartaan is.

Ik voel me een soort ambassadeur van Sparta in deze regio en het is mijn passie om de Bollenstreek rood-wit te laten kleuren!" Gevraagd naar waar deze "missionarisdrang" vandaan komt, antwoordt Hans: "Het Kasteel, de Sparta Marsch, de gedichten van Deelder. Ik wil die liefde voor Sparta overbrengen op anderen. Het is meer dan een voetbalclub. In elk gesprek laat ik Sparta wel even vallen. En zeker op de school waar ik werk. We hebben ook wel jonge mensen nodig bij Sparta met al die oudjes!"

In de aanloop naar het interview bleek al dat Hans niet per WhatsApp communiceert. Hij passioneert mensen met zijn oude Nokia-toestel, bellend of per sms, voor Sparta. Inmiddels staan er zo'n 300 mensen in het officieuze ledenbestand dat door Hans wordt bijgehouden, in een ouderwets boekje. Met behulp van de webmaster Cees Geuze is er inmiddels ook een mooie website gerealiseerd (www.sparta-bollenstreek.nl) waarop regelmatig updates worden geplaatst. Zelfs de plaatselijke kranten hebben kennisgemaakt met het Genootschap: "Die zijn laatst bijvoorbeeld meegegaan toen we Sparta-Groningen bezochten. Die plaatsen dan een stukje met een fotootje".

Natuurlijk heeft Corona ook effect gehad op de activiteiten, maar dit weerhoudt Hans er niet van om op een creatieve manier het Genootschap levendig te houden: "We hebben de Sparta Marsch op plek 1 gekregen in de TOP 111, een soort regionale Top 2000 waarvan de opbrengst naar een goed doel is gegaan. Volgend jaar bestormen we misschien de echte Top 2000 wel! Plek 1888 zou dan natuurlijk een hele mooie klassering zijn. Zodra het weer mag, wil ik in de plaatselijke kroeg ook een wedstrijd bekijken met een panel bestaande uit Spartanen uit deze regio, zoals Bram Marbus, Joop Brand en Leen de Goey."

Memorable wedstrijden

Wanneer de memorabele wedstrijden van Sparta ter sprake komen, blijkt dat zelfs de huidige Sparta-trainer niet ontkomt aan het enthousiasme van Hans. "Een bijzondere wedstrijd voor mij was de met 3-2 verloren bekerwedstrijd tegen Noordwijk in 2018. De week ervoor kwam Henk Fraser naar Noordwijk om de aankomende tegenstander te analyseren. Ik ben toen naar hem toegelopen en heb hem even uitgelegd

wat het Genootschap was. Toen vroeg ik nog of hij na afloop van de wedstrijd naar de businessruimte wilde komen voor een nabeschouwing, waar de trainer van Noordwijk ook bij zou zijn. Hij heeft toen beloofd Nico Jalink te sturen, maar die hebben we natuurlijk nooit meer gezien na die zeperd, al snap ik wel dat hij daar geen zin in had. Gelukkig promoveerden we dat seizoen”.

Ook de winnende derby's tegen Feyenoord bleven Hans bij, maar een recenter hoogtepunt was de 3-0 overwinning op AZ in 2019. Het was de eerste wedstrijd na het overlijden van Jules Deelder. “Het was doodstil en je hoorde de stem van Deelder. Je voelde gewoon dat we die wedstrijd gingen winnen.”

Tot slot schiet Hans nog een andere speciale wedstrijd te binnen, enkele jaren voor het overlijden van zijn vader Henk. Met het eerste tochtje naar Sparta achterop de brommer in 1972 in het achterhoofd, sprak Hans met zijn moeder af om zijn vader als verrassing nog één keer mee te nemen naar Het Kasteel. Het was een avondwedstrijd en het was ijskoud. Toen Hans bij zijn vader aan de deur stond en dolenthousiast vertelde dat ze naar Sparta gingen, antwoordde deze bezorgd: “We gaan toch niet op de brommer?”

